

## Reisverslag Madeira augustus 2012.

Van 9-8 t/m 14-8 2012 zijn we met 6 personen naar Madeira geweest. Deze reis werd georganiseerd door Dennis en Raymond. De bedoeling is om er met een bootje de zee op te gaan onder leiding van de Madeira windbirds. Op het vliegveld van Madeira stond een vw busje klaar waarmee we ook het hele eiland konden bereiken om te vogelen. Het eten was daar over het algemeen goed en niet duur. Ook hebben we een excursie gehad naar 1 van de hoogste top van Madeira om daar naar de kolonie te gaan van de Pterodroma – madeira, waar er niet veel paartjes ervan meer zijn. Ook hebben we op het eiland een Botanische tuin en andere dingen bezocht. De vliegreis naar Madeira moesten we ook nog eerst overstappen in Lissabon.

Deelnemende personen:

Dennis Meeuwissen  
Raymond Pahlplatz  
Tom Zeegers  
Jan Joost Bakhuizen  
Willem Vergoossen  
Geert Lamers



Dag 1.

Vroeg op want de vliegtuig vertrok al om 6.30 uur in Amsterdam. We hadden afgesproken om bij Raymond in Nederweert samen te komen en vanuit daar samen met de taxi naar Schiphol te gaan. Alleen Tom had zelf vervoer geregeld en zagen we op Schiphol pas. 2.00 uur naar Nederweert en daar stond de taxi om 2.30 uur klaar om zo op tijd aan te rijden. Naar Lissabon toe hadden we een boeing van TAP. Van Lissabon tot Madeira hadden we een fokker 100 waar we achteraan langs de motoren zaten wat de nodige herrie op leverde. Op het vliegveld van Lissabon hebben we ook nog even moeten wachten op de volgende vlucht. De vliegveld in Madeira is bijna helemaal op pilaren en een korte baan. Er is geen stuk vlak dus hebben ze zo aan gelegd. Hier stond ook onze huur auto klaar en konden naar alles geregeld te hebben naar het appartement toe gaan. Hier hebben we even opgefrist en zijn naar de haven gelopen waar we meteen een Dougalls stern zagen en de Atlantische Geelpootmeeuw. Ook overal in de stad waren Kanarie's te zien en te horen. Later zijn we uit wezen eten en nog een biertje gepakt in het appartement.



Dag 2.

8.00 uur naar het ontbijd. 7.00 uur opgestaan en vlug onder de douche geweest. We zijn het binnenland in gegaan richting een plek waar Madeiravuurgoudhaantjes en Trocas duiven te zien waren. Ook veel vlinders gezien zoals de Monarch en de Cleopatra. Toen we terug kwamen bij de auto leek het wel klein Valkenburg, zeer druk was het geworden en was lastig om daar weg te komen. Op naar de boot, ons eerste vaart zou vandaag zijn, en we vaarde naar het noorden van het eiland toe. Hier werd de chum (ingevroren visafval) in de zee gegooid om zo de vogels te lokken. Het bleek een rustige dag te zijn met wel Bulwersstormvogels en Kuhlpijlstormvogels. Toen ze de captain in de verte een Walvis spuiten en besloten om hier naar toe te gaan. Toen zagen we een groep vogels bij elkaar wat kon duiden dat daar de walvis was maar we vonden behalve de walvis ook dolfijnen.



Chum



Bulwers Stormvogel



Kuhls Pijlstormvogel

Dag 3.

Deze dag zijn we eerst naar de Botanische tuin geweest. Veel verschilde bloemen en planten gezien. Van hier uit zijn we helemaal naar de oostkant gereden om de Bertelotspieper te zoeken wat ook gelukt is, toen zijn we naar de boot gegaan om ons 2<sup>de</sup> ritje te gaan maken. Maar er stond meer wind als de dag ervoor maar het zou een flinke rit worden zijden ze. Op zee begon het alleen maar harder te waaien en het werd een hele ruige rit, ik denk als ze van te voren het geweten hadden waren ze niet uit gevaren. Alles was nat maar hebben wel een Madeira stormvogel gezien en Pterodroma – feae gezien. De terug reis naar land is normaal een uurtje maar nu hadden we er 2,5 uur over gedaan om weer in de haven te komen. Ook hadden we vandaag een Blue Shark gezien wie de chum op at.



Bertelots Pieper

Dag 4.

Dennis was vandaag jarig. Later heeft hij ook een fles champagne van het huis gekregen. Vandaag geen boot tocht en zijn we naar het westen en noorden van de eiland gereden, veel plaatsen was er bos brand geweest dat kon je goed zien. Eerst naar het oosten waar een Brilgrasmus zou zitten vlakbij de vuurtoren. Her werd al warm maar we vonden hem toch. Daarna daar lekker wezen uit eten. Later zijn we op de noord punt nog even wezen trektellen maar dat was niks bijzonders. Weer een stukje verder gereden langs de kust en kwamen op een plek aan waar de Amerikaanse wintertaling zat. Hier bleek ook een soort wens plek te zijn waar mensen sten op elkaar stapelde en een wens mogen doen. We zijn dwars door het eiland terug gereden om zo s'avonds aan de nacht excursie te mogen beginnen. We werden op gehaald door Hugo ( van de boot). En hij bracht ons naar de plek toe waar de zino petrel broeden op 1865 meter hoogte. De laatste kilometers hebben we moeten lopen en op het laats hebben we ook geen verlichting meer mogen gebruiken. Er zijn van deze soort niet veel broedpaartjes meer maar we hebben ze nog goed kunnen horen. Soms zagen we ook een schim over vliegen en de Melkweg stelsel was ook goed te zien. Om 0.45 uur waren we weer terug in het appartement.

Dag 5.

8.30 uur ontbijt en daarna naar de havenpier gelopen. Hier hebben we weer de Dougalls stern gezien en ook weer de Atlantische geelpootmeeuwen. Toen zijn we naar een plaats gereden net voor de vluchthaven want hier zouden Spaanse mussen zitten wie we ook snel vonden. Ook hier een Drieteenstrandloper. Ook zijn we in deze plaats gaan eten en toen naar de boot gegaan voor onze laatste tripje. Veel Pterodromas gezien waaronder ook een Zino. Ook weer hadden we Dolpijnen en het weer was gelukkig ook beter dan de 2<sup>de</sup> dag. Het was goed te doen vandaag.



Pterodroma feae



Madeira Stormvogeltje 1

Dag 6.

S'morgens ge-ontbijt en wat rond gelopen in Funchal om daarna richting het vliegveld te gaan om de auto in te leveren en om met het vliegtuig naar huis te gaan. Om 17.00 uur vertrok de vliegtuig en rond 23.30 uur lande die in schip ( ook weer over stap gehad in Lissabon). De Taxie zou er om 0.30 uur zijn en om 3.00 uur waren we terug in Nederweert.



Zino's Petrel - *Pterodroma madeira*